

TAEKWONDO NIJVERDAL

Taekwondo's

Babelkrantje



Hallo leden, ouders en verzorgers

De foto geeft het al aan de deur is op een kier gezet door de overheid om weer Taekwondo te gaan beoefenen. Het is wel dat dit dan in aan gepaste vorm zal moeten gebeuren.

Nu zijn wij een zaalsport en mogen als wij wat willen dat alleen in de buiten lucht doen en met strenge regels.

Wij als vereniging hebben al een schema klaar liggen voor opstart (en afhankelijk van het weer) o voor de de leden een voorzichtige opstart te maken. **Lees onder voorbehoud dat wij toestemming krijgen van de gemeente.**

Kijk voor protocol op de website

Protocol ►



Harry's bezigheden voor taekwondo voor de corona tijd



Harry's bezigheden voor taekwondo in de corona tijd



WINNAAR PRIJSVRAAG

Nadat jullie natuurlijk allemaal lang in spanning hebben gezeten over de uitslag van de prijsvraag, is de winnares dan eindelijk bekend! Door het inzenden van de juiste oplossing 'Dertig jaar Taekwondo Nijverdal' heeft Thyra de wedstrijd weten te winnen. Gefeliciteerd!

Wat de prijs is, blijft nog even gissen: wanneer de trainingen weer van start gaan, zal deze worden uitgereikt:)



Ik ben gevraagd om over mijn tweede hobby te schrijven, boogschieten. Al sinds kleins af aan ben ik altijd geïntrigeerd geweest door bogen en kruisbogen, vooral de 'oudere' typen. Uiteindelijk besloot ik een ruiters boog te kopen en ermee te oefenen. Dit deed ik vooral toen ik op vakantie ging naar Montenegro, daar had ik namelijk wat meer ruimte. Het bleek dat ik er best wel goed in werd na een tijdje, maar het werd ook een beetje saai, je staat namelijk op één plek. Later, toen ik oude manuscripten moest bestuderen voor literatuur kwam ik erachter dat men in de middeleeuwen met hun niet-dominante hand schoten en soms hield men ook de pijlen in hun hand, dit was een interessant aspect, want dat heb ik niemand ooit zien doen. Ik zag het dus als een nieuwe vaardigheid om te leren.

Na wat onderzoek kwam ik erachter dat men met de andere hand schoot om zowel te kunnen bewegen als tijd te besparen tijdens het aanspannen van een boog. Pijlen in een pijlenkoker op de rug is trouwens ook een mythe van Hollywood, vroeger droeg men een heupkoker en hield men 3 pijlen in hun schiet-hand. Dit leren bleek echter stukken moeilijker, maar na 2 jaar kon ik rennend 2 pijlen vanuit mijn schiethand afvuren in ongeveer 2 seconde en het doelwit accuraat raken.

Tot op de dag van vandaag probeer ik steeds beter te worden, maar het blijft ontzettend moeilijk. Dit was mijn beschrijving van mijn hobby en mijn ontwikkeling erin.

Uros



Taekwondo sparren in de toekomst



Ohw Keay,... mijn beurt...

Hobby's,.. ook ik ben nu gestrikt om een stukje over mijn hobby's te schrijven. Lastig. Wat zal ik zeggen... ik kan vertellen wat ik graag en vaak doe, en dat is MAKEN. Het maken van alles dat in mij opkomt, wat ik zie, en wat ik leuk vind.

RaRa Wie Ben Ik ☺

Ik ben niet iemand van veel woorden. Ik ben (bijna) altijd aanwezig en het liefst een beetje op de achtergrond. Ik voel mij 25 jaar oud maar heb in werkelijkheid iets meer levensjaren.

Als ik iets leuk vind ga ik ervoor, voor de volle 100%. Als ik iets niet leuk vind dan niet...



1. Taekwondo Natuurlijk! Allemachtig wat mis ik jullie!



2. Het einde van het kunnen is jouw eigen fantasie.



3. De Makerij, een plek waar ik op ideeën kom en die dan ook maak



4. Ook voorzien van koelkast, oven en frituurpan...ok, soms dan 😊.



5. En er is Internet, TV, YouTube en muziek luisteren is geen probleem.



6. Robot Willy, een leuk school projectje samen met mijn zoon



7. Restauratie van een echte jaren 80 stofzuiger, gebruiken we dagelijks.



8. MadMax, oud binnenwerk van een hout potkachel. Voet is bovenkant van een gasfles. Schoorsteen gemaakt van een dikke stalen tafelpoot.



9. Melkbus Battes Rookoven, spreekt voor zich.



10. Vuur fascineert mij, zeker als je er lekker vlees mee kan bereiden. Pinn-it-Up BBQ.



11. Fruitpers, heel handig voor het persen van druiven.



12. Wijnkeldertje, ook een hele leuke bezigheid. Wijn maken.



13. TazzDevil! 1400CC. Een monster van een brommer. Gebouwd toen ik echt 25 jaar oud was..



14. En dan natuurlijk de tuin. Ik ben graag buiten. Zeker als de zon schijnt.



15. Het is leuk om fruit in de tuin te hebben, aardbeien, druiven en frambozen.



16.1 rijtje mini wijngaartje witte druiven.



17. Een oude rode druif.



18. ZonneTijd nu kom ik nooiit meer te laat..



19. Mn aardbeien waren aan het verbranden in de volle zon, nu niet meer,
TuinLamellen



20. Dit is wie ik ben en wat ik graag doe, altijd bezig en een soort van beetje gekke kunstenaar/maker die van jullie en Taekwondo houdt.

Goed, tot zover...

Lieve groeten aan iedereen, in de hoop dat we snel weer mogen sparren 😊.

Taekwondo Natuurlijk!

Ed.



Wist je datjes

- Ian een LEGO fanaat is? en ook graag middeleeuwse rol spelen doet. Hij daar tussendoor ook nog tijd vindt om ons land te verdedigen!
- Dat Wibbo met thuiswerken drukker is dan op het bedrijf!
- Het Redactie - Team het rook uit de oren komt om te bedenken wat in het Babbelkrantje moet komen!
- Dat er nu wel meer mensen een bijdrage leveren om het krantje vol te krijgen als voor de corona crisis!
- Dat wij dat graag altijd zouden willen zien!
- Dat Michiel camera schuw is! wij hem altijd wel horen met zoom op de achtergrond. Maar hem nooit fysiek zien!



CREATED BY

Redactieteam Taekwondo Nijverdal

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Markus Spiske - "Paintings from my twelve year old nephew. Have a look: www.felixspiske.com" · Jan Tinneberg - "Shot with Leica M5 and the Summicron 2.0 on AGFA Vista Plus 400" · Nhia Moua - "untitled image" · Michael Anfang - "untitled image" · Karla Hernandez - "Person holding a solved rubik's cube with the words "figure it out!"" · You X Ventures - "untitled image"

